

DE HEILIGE REMIGIUS.
(436 - 533)

In de katechismusles kregen we vroeger geleerd, dat de kinderen bij het H. Doopsel de naam van een of andere heilige kregen om diens deugden na te volgen.

Zo heeft ook iedere parochie haar patroonheilige. De eerste oktober viert ons dorp het feest van de heilige Remigius, haar patroonheilige. Behalve in Simpelveld wordt hij ook in Klimmen, Schimmert, Slenaken en het Belgische Moresnet als zodanig vereerd, allemaal heel oude parochies.

Voor in landbouwkringen is deze heilige (ook wel SINTERMEIS genoemd) bekend, omdat vroeger veel pachtboeren op 1 oktober van hofstede wisselden. De boerderijen werden toen voor zes of twaalf jaar gepacht. Dan werd naar een andere hof verhuisd of "gebageerd". Een zeer folkloristisch gebeuren was dat nog in de twintiger en dertiger jaren. Met hulp van andere boeren uit de omgeving werd dan de hele inboedel, huisraad en veestapel op feestelijk versierde oogstwagens geladen en dan in optocht naar het nieuwe adres vervoerd.

De heilige Remigius werd geboren in Cerny bij Laon in Frankrijk. Hij was een van de voornaamste grondleggers van het Christendom in Gallië (Frankrijk). Bij de doop van koning Clovis in 496, de eerste Christenkoning van de Franken sprak Remigius de gedenkwaardige woorden: "Buig trotse Cicamber het hoofd en onderwerp het aan Uw Koning Christus. Aanbid wat gij tot nog toe hebt verbrand en verbrand wat gij tot nog toe hebt aanbeden."

Bij deze doop door Remigius die met grote plechtigheid werd verricht bracht volgens de overlevering een duif een flesje met hl. Olie.

Clovis, die van 481 - 511 over de Franken regeerde was in 493 met de katholieke Bourgondische prinses

Chlotilde gehuwd. Door haar invloed bekeerde hij zich na de overwinning op de Alemannen bij Zülpich in 496 tot het Christendom. Clovis schreef deze overwinning toe aan de "God van Chlotilde", die hij midden onder het gevecht aanriep om hulp. Daarna heeft Clovis zich door Remigius laten dopen.

Deze doopplechtigheid werd boven de hoofdingang van onze kerk in steen uitgehouwen in 1935 door, - naar verluidt - de beeldhouwer Charles Vos, bij de bouw van de nieuwe kerk.

In de achtergevel van de kerk, in de Dorpsstraat stond eveneens een machtig groot beeld van onze patroonheilige. Dit beeld is helaas door onvoorzichtigheid tijdens onderhoudswerkzaamheden gevallen en zodoende verloren gegaan.

Verder is er een houten statue van hem op een console terzijde van het hoofdaltaar. Het is een van de kostbaarste bezittingen van onze kerk. In de rechterzijbeuk bevindt zich eveneens een afbeelding van de doop van Clovis door Remigius op een der prachtige gebrandschilderde kerkrampen.

De winterkermis in Simpelveld wordt gehouden op de eerste zondag na de naamdag van Remigius op de eerste oktober.

Van de jeugd van St. Remigius is heel weinig bekend. Hij leefde op het kasteel van zijn vader, ver van de wereld waar hij in godsvrucht en kennis der wetenschap een gedegen opvoeding kreeg.

Met 22 jaar (!) werd Remigius reeds bisschop van de beroemde stad Reims ! Van deze stad is hij tot heden nog altijd de Patroonheilige.

Ofschoon hij nog zo jong was, toonde hij zich een echte opperherder van de kerk. Hij beschikte over een geweldige kennis en was vooral bekend om zijn grote wel sprekendheid. In zijn predicaties en vele voordrachten die hij hield kwam dat tot uiting.

Onder zijn toehoorders waren allerlei mensen, degelijke

christenen, maar ook verstokte zondaars. Veel bekeringen bewerkstelligde hij door zijn wel-sprekendheid en overtuigende redevoeringen.

Tal van wonderen zouden door zijn tussenkomst gedaan zijn. Blinden schonk hij weer het licht der ogen. Een brand die Reims dreigde te verwoesten bluste hij door het kruisbeeld. In Tours wekte hij een dood meisje weer tot leven.

Op de hoge leeftijd van 97 jaar is Remigius overleden. Zijn testament en vier brieven van hem zijn tot op heden bewaard gebleven. Later is Remigius' leven met veel legenden omgeven.

In de prachtige kathedraal van Reims werden later de Franse koningen gezalfd en gekroond.

Opvallend is dat de naam Remi in ons dorp maar aan weinig pasgeboren jongetjes gegeven werd, terwijl deze naam in Frankrijk veelvuldig voorkomt.

H. van Wersch.

Pasen 1990.

N.B.

Voor op- en aanmerkingen over dit artikel over de H. Remigius houd ik mij ten zeerste aanbevolen.

Bron:

Kath. Encyclopedie.

Krantartikelen:

o.a. De Dorpsbode

De Limburger, en

De Omroeper.

Mondelinge mededelingen van mensen die veel belangstelling in heemkunde hebben.



Heilige Remigius

Wij roepen nu uw voorspraak in,
laat vrede heersen in 't gezin !