

Geschiedenis van Simpelveld

29

In 't vorig overzicht schreven we dat Pastoor Didden in de jaren 1576 tot 1598 eigenaardige en spannende avonturen ondervond. Hieronder laten we er enkele van volgen zoals hij die in 't Memorieboek opgetekend heeft.

Op 1e Paasdag 1576 werd ik onder de Mis overgeleverd door de verrader Egidius Geelkrans, ook wel genoemd de Bonte Giel, parochiaan van Simpelveld aan de Staatse kapitein Hauwee, die van 50 ruiters vergezeld, me in hechtenis hield. Op wonderbaarlijke wijze echter verlostte God mij uit hun handen. Het gelukte me te vluchten, doch mijn pastorie werd tijdens mijn afwezigheid leeggeroofd. (Pastoor Didden woonde in de kerktoren, een allesbehalve aangenaam woonverblijf) De 9 Jan. 1577 was ik krijgsgevangene te Verviers. Don Juan van Oostenrijk, bevelhebber der Spaanse troepen, ging met zijn leger de stad Roermond helpen en trok op zijn terugtocht door Simpelveld. Ik kocht me vrij voor 50 philipsdaalders. In 1578 ben ik, na 't beleg van de stad Limburg (B.) bij de terugkeer uit Luik gevat door ruiters van Maastricht in 't Akerwoud. Zij roofden mijn bezit en ik moest nog op de koop toe losgeld betalen voor lijf en goed en wel zeventig gouden kronen.

17 Mei 1584 werd onze kerk te Simpelveld door 200 ruiters, vrijbuiters, platgebrand en ontwijd door 't doden van een Spaanse sergeant-majoor, in de kerk. Ik echter, ben samen met 5 Spanjaarden, de toren invluchtend door de hulp van God ontsnapt, door geen katapult, noch vuur, noch kogels gedeerd. 'n Spanjaard, Rodrigo genaamd, en die des nachts wacht hield in de kerk, kreeg tegen 2 uur 's nachts bij de poort der kerk 5 kogeltreffers onder de borst, armen en buik en is door tussenkomst van relikwieën uit de kerk van O. L. Vrouw te Aken, die hij om de hals droeg, gered. Als hij gedood was geworden, zouden wij (pastoor en soldaten) in onze slaap in de toren vermoord zijn geworden.

(Wordt vervolgd.)