

Geschiedenis van Simpelveld.

26.

Zoals we reeds eerder zeiden, heeft Chr. Quix in z'n talrijke werkjes dikwijls de familie de Pommerio of Bongard aangehaald. De eerste aanhaling die hij over dit geslacht geeft dateert reeds van uit 1268.

In 1353 werd in Aken het Karmelieten klooster gesticht door de van Bongard's. In een van z'n werkjes geeft Quix daarvan een beschrijving die we hieronder in 't kort laten volgen.

Ridder Gerard van den Bongard en zijn echtgenote Gertrudis van Vlodrop hadden het plan opgevat om in Aken een klooster met kerkje te bouwen voor 12 zusters Clarissen. Pas was echter 't Oratorium, d.w.z. de bidkapel, zover klaar dat 't kon worden ingewijd, toen Gerard stierf en daarin begraven werd. Met zijn dood hield echter ook 't bouwen van 't klooster op, omdat zijn echtgenote en vier zoons hun vermogen niet wilden verkleinen terwille van een gelofte door hun vader gedaan.

Deze vier zoons van Gerard van den Bongard waren: Wilhelm, die kannunik aan de O.L. Vrouwe kerk te Maastricht was. Gerard, kannunik aan de Munsterkerk te Aken. Deze stierf te Aken in 1398 en werd in Maastricht in de Sint Servaas bij gezet. Verder Godfried en Eustachius ons wel bekend uit de geschiedenis van de moord op Jan van Grondsveld. Eustachius was gehuwd met Bella van Puth ('n kasteel gelegen in de gemeente Voerendaal) hetwelk tegenwoordig nog bewoond wordt. Hun zoon Adam van Bongard werd Heer van Puth en Puthhof genoemd,

De Clarissen waarvoor 't klooster oorspronkelijk bestemd was wilden 't niet overnemen om 't op hun kosten verder te laten afbouwen. Na heel veel onderhandelingen waren tenslotte de Karmelieten van de Nederduitse Provincie genegen om de nieuwbouw zoals hij was over te nemen. Dit gebeurde in 1354.