

Geschiedenis van Simpelveld

23.

In 1663 huwde Maria van Bongard met een baron van der Leyen. In diens geslacht bleef het kasteel Bongard, met een kleine onderbreking, 'n tweetal eeuwen.

In 1886 behoorde 't slot en omgeving aan Frederik Baron de Bieberstein, wiens nageslacht het kasteel als boerenwoning inrichtte.

Tegenwoordig behoort het kasteel aan de familie van Rijckevorsel.

Zoals we reeds eerder zeiden was 't geslacht van de Bongard in de Middeleeuwen een familie, die wat macht en aanzien betref, in deze streken 'n voornamelijk rol speelde. Met vele andere adellijke geslachten waren ze verwant o.a. Terheyden (tussen Bleijerheide en Aken gelegen), Imstenrade, Wijnandsrade enz. Over de belangrijkste feiten en figuren van de Bongard zullen we enige bijzonderheden vermelden.

Stichter van „Terheyden” was Arnold van den Bongard. In 1303 legde deze aan z'n leenheer de Graaf van Gulick, de belofte van trouw af. Voor dat zij in Gulikse dienst waren, waren ze eerst vazallen van de Hertog van Brabant. Na de slag bij Woeringen in 1288 waar Brabant de overwinning behaalde werd Arnold v.d. Bongard kasteelheer van de Burg Hertogenrade. De zoon van Arnold was Gotthard ook wel Godert genoemd. In 1358 moest deze voor z'n Gulikse Heer de verdediging van Valkenburg op zich nemen. In 1361 gaf de hertog van Gulik hem, daar hij een grote som geld aan Godert schuldig was, de dorpen Richterich, Banck, Steinstrasz (Horbach) Eygelshoven en Bernsberg. Deze dorpjes met 't kasteel Terheyden vormden de „heerlijkheid Terheyden.” Godert was de eerste heer en mocht 't slechts „sine leefdage ind niet langer” bezitten. In 1375 werd Jan van Gronsveld, een neef van Godert van Bongard opvolger in Terheyden. Dit feit deed de haat die overal tegen Jan van Gronsveld heerste nog groter worden. In 1386 werd hij zelfs door Eustachius van den Bongard en verschillende andere edelen vermoord.

(Wordt vervolgd)