

" DE BONGARD "

De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) Limburg tussen twee oorlogvoerende naties, geïsoleerd en 'neutraal frontgebied'

door dr. G.J.B. Verbeet

dinsdag 19 november 2013

om 20.15 uur in de zaal van Partycentrum Oud Zumpelveld,
Irmstraat 23 te Simpelveld

Op uitnodiging van Heemkundevereniging De Bongard verzorgt de historicus G.J.B. Verbeet een lezing over de Eerste Wereldoorlog en de betekenis daarvan voor deze omgeving. Dit vindt plaats op dinsdag 19 november 2013 om 20.15 uur in de zaal van Partycentrum Oud Zumpelveld, Irmstraat 23.

Bijzondere aanleiding om dit thema onder de aandacht te brengen is het feit dat volgend jaar de start van deze betekenisvolle oorlog **honderd jaar** geleden is.



Het werd rond 1910 meer en meer duidelijk in de beide Limburgen dat tussen Venlo, Roermond, Maastricht en Luik in de nabije toekomst strategisch een gevaarlijke tijd te wachten stond.

Generaal Alfred von Schlieffen maakte immers in opdracht van keizer Wilhelm II van Duitsland uitgebreide studies over de militaire plannen van zijn rijk. Tegelijkertijd zorgden zeer reëel ingerichte manoeuvres voor een internationaal gevreesd beeld van de Duitse legermacht.

De gewone man in Limburg hoopte op vrede en verwachtte dat de sedert 1839 voor België en Nederland internationaal gegarandeerde neutraliteit zou blijven gelden.

In augustus 1914 liep het desastreus anders voor België. Vanaf het begin was Nederlands Limburg humanitair solidair met de getroffen Belgische burenen.

Voor Belgisch Limburg was de tijd tussen 4 augustus en 9 oktober een bijzondere. Geruime tijd was men met een deel van de Kempen nog onbezett gebied tot aan de val van de vesting Antwerpen. Men bleef toen nog in contact met het Belgische hoofdkwartier. Pas daarna werd men een door Duitsers bezett gebied.



Maastricht en omgeving kregen door de gruwelijke gebeurtenissen in Visé, Moelingen en Berneau al vanaf 4 augustus te maken met de gevolgen voor de burgerbevolking op korte afstand in België.

Ook na 1914 zou Maastricht naast enkele andere Nederlandse steden de plaats zijn waar allerlei vormen van hulp aan België werd geboden. Niets te veel wordt gezegd als men stelt dat Limburg en Maastricht in de jaren 1914 tot 1918 de functie vervulden van Belgisch frontgebied op neutraal terrein. Op allerlei wijzen werd de Belgische omgeving geholpen en toonden de Limburgers zich solidair met hun burens in het zuiden en westen.

Aan dat facet wil deze lezing aandacht besteden.



Voor leden is de toegang gratis, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro.

- Heemkundevereniging De Bongard Simpelveld-Bocholtz