



”DE BONGARD”

Midzomernachtwandeling

Zaterdag 22 juni 2013

Onze inmiddels traditionele midzomernacht wandeling vindt dit jaar in Bocholtz plaats.

Onze leidraad is deze keer het leven van Johannes de Doper en zijn bijzondere band met (doop)water en het (zonne)vuur.

Verzamel en vertrek : Kerk Bocholtz 20.30 uur

Onze wandeling gaat door veld en beemd , langs bron en berg naar een hooggelegen uitkijkpunt, waar we de zon rond 22.00 uur aan de horizon zien verdwijnen , daarna is er een verwarmende verrassing voor jong en oud. De Wandeling eindigd rond 23.00 uur bij de kerk in Bocholtz.

