



”DE BONGARD”

Cultuurhistorische wandeling door Meerssen

Zaterdag 25 mei 2013

De gids is Herman van Wagenberg.

De Heemkunde vereniging de Bongard nodigt U uit voor een wandeling door het lieflijke stadje Meerssen.

Deze cultuurhistorische rondleiding in het centrum van Meerssen richt zich met name op het rijke verleden. Met verve wordt tijdens onze rondgang aandacht geschonken aan de tijd van de Romeinen, de Karolingen, de Proosdij, de Staatse periode, de Franse tijd en de periode daarna. Kortom een kleurrijk en boeiend verleden wordt uit de doeken gedaan. Ook wordt stil gestaan bij de kunst in de openbare ruimte en bijzondere gebouwen die aan de route gelegen zijn.

Wij starten om 9.15 uur vanaf de Markt in Simpelveld met eigen vervoer. Aangekomen in Meerssen wacht ons een heerlijke kop koffie en een inleidend Praatje,

Na de wandeling wordt er rond 13.00 uur een kleine lunch geserveerd
Rond 14.00 is een rondleiding door de Basiliek gepland.
Onze dag eindigt rond 15.00 uur.

De kosten zijn: voor leden €8,-, niet leden €12.50, kinderen €6,-

Aanmelden bij:

Ine Scholl-Vlieks 045 5445188

Hetty Backbier 045 5443863

Carpoolen is in overleg mogelijk.