

OpenMonumentenDag 9 september 2012

Het groen van toen.

Ook dit jaar mogen we weer voor Gemeente Simpelveld de Boerenmarkt organiseren. Vanwege het thema hebben we gekozen voor het park van het Damiaan klooster. Als ik aan het groen van toen denk en wat ik mis in ons dorp, dan hoort daar zeker het oude mooie park van het vroegere klooster Damiaan bij. Daar ging iedereen naar toe als officiële foto's of gewoon mooie foto's gemaakt moesten worden. In deze leek het mij een goed idee om een oproep te plaatsen om foto's naar ons door te mailen die in dit park gemaakt werden. Daar maken we dan een mooie tentoonstelling van om zo oude tijden te laten herleven. Hierbij al een paar mooi foto's uit "onze" collectie.



Foto: Pascalle Hamers, Jack en Cathy Muyrers - Schleepen 28 juni 1969

De Boerenmarkt is nog in de organiserende fase en verdere informatie volgt via de dorpsbladen.

Dus bij deze nogmaals de oproep voor leuke trouw, communie, groep- en andere gelegenhedsfoto's die gemaakt zijn in het park van het Damiaan klooster.

Pascalle Hamers
debongard@hotmail.com



Foto: Dhr Frijns, EHBO groep april 1945



Foto: Marij Peukens, gidsen