



”DE BONGARD”

Museumweekend 3 april 2011

Scholtissenhof kleinLimburg

Laat je trakteren.... Of trakteert u ons op een verhaal.

De tweede wereldoorlog staat nog steeds centraal op onze tentoonstelling. Nu laten wij u graag onze schenkingen en bruiklenen zien. Zo hebben we over een centrale plek in onze gemeente van allerlei kanten informatie gekregen, waardoor we ons nu een klein beetje een beeld kunnen vormen van wat er daar aan het eind van de oorlog is gebeurd.

Misschien kun u ons helpen om enige anekdotes aan te vullen of heeft u zelf nog een verhaal dat niemand weet. De pc staat klaar en we typen graag met u mee. Heeft u nog foto's voor ons dan maken we graag een kopie. We willen dit jaar proberen nog zoveel mogelijk te noteren en te publiceren. Dan kunnen we dit hoofdstuk sluiten en gaan we verder met het volgende verhaal.

Ons tweede themanummer is deze dag ook bij ons verkrijgbaar voor € 7,-.

Ook is er weer een wandeling onder leiding van onze gidsen, start 14:30 uur en zal circa 2 uur duren.

Openingstijden Tentoonstelling 3 april 2011
12:00 tot 17:00 uur,
toegang is gratis.

