



" DE BONGARD "

Op bezoek in het klooster, Huize Loreto

zaterdag 19 november 2011
om 9.30 uur

in het klooster van 'De Zusters van het Arme Kind Jezus' aan de Kloosterstraat te Simpelveld

Bezoek 'Huize Loreto'

Zoals u wellicht vernomen heeft, zal het zusterklooster aan de Kloosterstraat in Simpelveld op (korte) termijn waarschijnlijk een andere bestemming krijgen. Voor de leden van Heemkundevereniging 'De Bongard' bestaat alsnog de mogelijkheid een bezoek te brengen aan dit klooster, dat als Moederhuis van de Congregatie 'De Zusters van het Arme Kind Jezus' veel historie kent en herbergt.

Bij dit bezoek zullen de zusters ons rondleiden door het gebouw en veel historische informatie verschaffen. We bezoeken de Kloosterkerk, het Clara Fey museum (de kloosterstichtster, voor wie het zalig- cq. heiligverklaringproces lopende is), de bibliotheek en natuurlijk het Paramentmuseum, waar prachtig borduurwerk voor kerkelijke gewaden en vaandels werden gemaakt.



v.l.n.r.:

- *de imposante kloosterkerk*
- *fijn borduursel op koormantel*
- *Clara Fey (1815-1894)*

Foto's: website
Manete in me

Daar het aantal deelnemers beperkt is (max. 40 personen), vragen we geïnteresseerden zich zo snel mogelijk aan te melden. Wie het eerst komt en zijn bijdrage voldaan heeft, is van de partij. Deelname kost slechts twee euro.

De rondleiding vindt plaats op:

zaterdag 19 november 2011 en begint om 9.30 uur

en zal circa 1,5 uren duren.

Samenkomst: **Kloosterstraat 68 om 9.20 uur.**

Anmelding en betaling (€ 2,- p.p.) bij:

bestuurslid Johan Schnackers, Stationstraat 4, Simpelveld. Tel.: 045-5441493.

DEZE DATUM IS VOLGEBOEKT OP VERGADERING VAN 18 OKTOBER.

Extra datum: za. 17 december 13.30 uur.

Voor aanmelding : zie boven